

Het bestuur heeft besloten om een aantal omgangregels vast te stellen, die het mogelijk maken dat we met elkaar prettig en gezellig van sport kunnen genieten.

Voor het instellen van de omgangregels is geen directe aanleiding, maar met deze regels willen we iedereen duidelijkheid geven over wat wij als vereniging belangrijk vinden en waar we met z'n allen voor staan.

Deze regels gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers waarop onze vereniging functioneert en gelden voor zowel leden, bezoekers, vrijwilligers als trainers en bestuur- en commissieleden. Belangrijk uitgangspunt is dat het erom gaat hoe iemand een gedraging of uitlating ervaart en niet hoe deze zijn bedoeld.

Binnen LTC Anonymus hanteren we de volgende omgangsregels:

1. Ik vind eerlijk en prettig spelen in een goede en gezellige sfeer belangrijk.
2. Ik heb respect voor eigendommen van de club en van anderen.
3. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is.
4. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
5. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
6. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
7. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
8. Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp.
9. Je kunt ook anderen helpen om zich aan deze omgangsregels te houden. Spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

De NOC\*NSF heeft een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.

Dat kunnen persoonlijke dilemma's of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.

In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee wat je niet met iemand van binnen de vereniging wilt of kunt bespreken? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!

Met vriendelijke groet,  
Het bestuur"